



Djurskydd i Östeuropa
c/o Monica Ohlsson
Erik Dahlbergsgatan 49
115 57 Stockholm
Pg: 10 04 56-3

Rapport Juli 2015

Kära faddrar, medlemmar och andra djurskyddsintresserade!

Nu är vi mitt i sommaren och jag hoppas att ni alla har en skön tid även om det just idag regnar här i Stockholm.

Arbetet med att hjälpa djur fortsätter oavsett väder och årstid. Det jag verkligen blir glad över är att ni medlemmar och faddrar även under sommaren stödjer djuren, att dom inte glöms bort i semestertider.

Vi har även sedan senaste utskicket fått 2 nya medlemmar – Välkomna ☺

Sankt Petersburg

En tidig dag i våras kom en granne och berättade att någon bundit en hund vid ett träd i närheten av vår kyrka. Ingen verkade ta hand om den, så jag åkte dit och såg att hon var skadad på ryggen, i huvudet och även på bakbenen. Hon kunde inte resa sig och jag hade svårt att få loss repet hon var bunden med. Jag tog henne direkt till veterinären, men var tvungen att sköta vården hemma då det var fullt på djursjukhuset. Efter några dagar blev läget värre för Asya som jag döpt henne till, hennes ena öga blev som en blodig boll. Jag körde henne direkt till veterinären som opererade ögat och de lyckades även rädda ögat. Tyvärr blev jag tvungen att återigen sköta om Asya hemma då de var överfulla. Det tog lång tid, men idag mår hon bra, är kastrerad och letar efter ett eget hem.



Elena blev uppringd av en dam som sa att någon bara lämnat en hund med nosen ihopbunden. Damen hade tagit hunden till veterinären, men hon kunde inte ta hand om hunden då hon hade katter hemma. Jag ringde såklart till veterinären och fick veta att det var en hanhund på ca 6-7 månader som var väldigt smal. Han klarade inte att själv varken äta eller dricka. Det visade sig att hunden hade parvo som är en väldigt smittsam sjukdom. Veterinären kunde för smittorisken inte behålla hunden. Elena lyckades få tag i en volontär (som inte kör andra hundar i sin bil) att skjutsa hunden till Elenas vän Olga och ett litet skjul på en tomt nära Olga där ingen bor och där han inte kan smitta någon annan hund. Jag åkte dit och gav han injektioner varje morgon och varje kväll. Nu har han blivit mycket bättre och vi har döpt han till Lord. Olga och några grannar turas om att besöka och ta hand om Lord. Även jag åker dit så ofta jag hinner.





Djurskydd i Östeuropa
c/o Monica Ohlsson
Erik Dahlbergsgatan 49
115 57 Stockholm
Pg: 10 04 56-3

Vi är många människor som nu försöker rädda 2 björnar i Tumsk, Sibirien. Mamma Björn sköts av en jägare och kvar blev dessa 2 björningar som en man hittade. Mannen byggde en stor bur nära sin restaurang och satte in björningarna där och skrev en skylt "Gå inte nära – Fara – Mata dom inte" Mannen skötte om björnarna väl, men för några dagar sedan så kom det en onykter kvinna och ville mata dom nu fullvuxna björnarna och en av dom bet kvinnan i armen. Mannen blev arresterad och nu lever björnarna farligt då ingen tar hand om dom. Jägare vill ta björnarna för att öva sina jakthundar på dom. Vi kämpar nu för att istället få ta björnarna till "BIM" i Moskva, ett ställe där dom kan ta hand om vilda, räddade djur.

För 1 månad sedan kom ett brev från myndigheterna att man inte får ta hand om vilda djur, att det är olagligt. Men vi kommer fortsätta kämpa för dom här björnarna och även andra björnar som jägarna vill öva sina jakthundar på med grymma metoder.

Jag är inbjuden till en radiostation här i S:t Petersburg. Dom ska göra 5-6st 1-timmeprogram om djurens situation i Ryssland. Vi är oerhört tacksamma att även vi icke kommersiella organisationer är inbjudna av media. Det händer väldigt sällan.

I mars var det två lärare på ett gymnasium i centrala S:t Petersburg som bad sina elever att måla och beskriva de herrelösa djurens situation på en kartong och sedan samla in mat för att ge olika djurorganisationer. Alla elever var väldigt engagerade och gjorde fina kartonger ☺

Några av eleverna kom sen till mig och lämnade över 2 kartonger med foder. Jag skrev ett TACK-brev till klassen och berättade hur uppskattat och viktigt deras engagemang är för djuren.



1 Maj hölls en demonstration i S:t Petersburg för de hemlösa djuren. Det var mycket folk som deltog och det blev väldigt uppmärksammat. Den hölls i den delen av Petersburg där det finns många som verkligen hatar hemlösa djur. Många som bor där vågar knappt gå ut med sina hundar för att dom blir hotade.

På skyltarna stod det olika budskap, ex "KEEP HANDS OFF FROM THE ANIMALS OF BAIKAL REGION"





Djurskydd i Östeuropa
c/o Monica Ohlsson
Erik Dahlbergsgatan 49
115 57 Stockholm
Pg: 10 04 56-3

I ett område där man nu bygger flera nya hus har byggjobbarna tagit hand om en hund de kallar Emma. Hon är så snäll och timid och byggjobbarna tycker verkligen om henne. Men hon är stor och har problem med allergier så hon behöver special mat som dom inte har råd att ge henne. Jag har köpt flera säckar allergimat, men varje säck kostar 100 euro, så det är dyrt för mig. Jag har försökt att placera henne, men ingen vill ta en sjuk hund☹



Den 31 Maj blev vår Malishka skjuten i huvudet. Det är så tragiskt och ledsamt. Vi har skrivit om Malishka i ett tidigare nyhetsbrev. Hon levde i en hundkoja som barnen gjort vid kyrkan och många människor hjälptes åt att ta hand om henne. Alla älskade Malishka och många har gråtit över detta hemska död.

Polisen sa att det varit ett riktigt vapen som använts. Även TV tog upp detta då dom tror att det är en hämnd för att Elenas förening vunnit över Spetztrans. Spetztrans är hundfångare som nu inte längre får fånga och döda hundar som dom tidigare gjort. Elena får nu istället ta hand om hundarna och kastrera och släppa ut dem istället. Myndigheterna i Petersburg anser att det är ett mycket lyckat projekt och väldigt nöjda med att ha den lösningen istället för att bara samla in och döda alla hemlösa hundar. Nu har deras kastreringsprojekt blivit en modell som flera regioner förhoppningsvis tar efter.

Polisen tror dock att det är jägare som hämnats eftersom Elena kämpar så hårt mot dom. Vilka det än är så är det hemska och Elena är nu alltid rädd att något ska hända hennes hundar.



Stackars Malishka ☹

En stor pälsfarmare (Northern furs) har haft betalningsproblem och fått betalningsanmärkningar hos banken. Banken beslutade att ta farmen från ägaren. Ärendet gick till domstol och ägaren slutade då att mata djuren. Det slutade med att flera hundra tusen djur dog. Vi försökte hjälpa till, vi försökte prata med ägaren, vi åkte dit men blev inte insläppta. Vi gjorde allt vi kunde, men det hjälpte inte. En tidning i Moskva skrev en artikel och det uppmärksammades av många.





Djurskydd i Östeuropa
c/o Monica Ohlsson
Erik Dahlbergsgatan 49
115 57 Stockholm
Pg: 10 04 56-3

Riga, Lettland

I skrivande stund finns det 110 katter och 55 hundar på djurhemmet i Riga. Det innebär att det är helt fullsatt för katterna, men fortfarande går att ta in ytterligare cirka 25 hundar. Katterna delar på elva olika rum och har en egen bur som de kan gå in i när de vill vara ifred. Ett av rummen har precis fått roliga klätterställningar i gåva av en lettisk snickerifirma, och troligtvis ska ytterligare ett rum snart inredas på samma sätt. Vad gäller hundarna har de 40 stora burar att dela på, om det handlar om mindre djur som trivs ihop kan de ibland också dela på en bur. Men det är egentligen vilseledande att kalla det för "bur", varje hund har gott om plats och många även en liten uteplats.

Katterna kan springa löst hur mycket de vill i sina rum och har också tillgång till uteplatser. Hundarna tas ut i större rasthagar i en timme två gånger per dag, och även en av rasthagarna har nyligen försetts med stegar och plankor som hundarna kan klättra på för att få motion. Dessutom kommer det ofta volontärer till djurhemmet och tar med hundarna ut i skogen strax intill, framför allt under helgerna har djurhemmet blivit ett populärt utflyktsmål bland Riga-borna. Men först måste volontärerna gå igenom en kort utbildning, de prickar av sig på en lista när de kommer och rastar alltid hundarna med koppel.

Volontärerna är till stor hjälp på djurhemmet, för det finns bara tio anställda inklusive vår kontaktperson Astrida och en vaktmästare. Samtliga har minimilöner som de knappt kan försörja sig på, men de brinner för att hjälpa djuren. Nästa projekt på djurhemmet blir att bygga en sjätte rastgård och pengarna till det har samlats in via en kampanj på Facebook.

Astrida och hennes kollegor på Baltic Animal Care hälsar och tackar så mycket för all hjälp som de får av er faddrar och gåvogivare. Det betyder oerhört mycket för dem. Vill ni veta mera om verksamheten har djurhemmet en jättefin hemsida, med adress: Patversme.lv. Det är lite svårt att läsa texten eftersom den är på lettiska, men det finns massor av bilder och även filmer från djurhemmet och på hundar och katter som väntar på att få nya hem.



Djurhemmet i Riga hade en egen monter under utställningen Pet Expo 2015. Längst ner syns den vita hunden som är Baltic Animal Cares maskot, och i vilken det går att stoppa ner pengar.



Djurskydd i Östeuropa
c/o Monica Ohlsson
Erik Dahlbergsgatan 49
115 57 Stockholm
Pg: 10 04 56-3



För inte så länge sen förseddes en av hundarnas fem rasthagar med klätterställningar.
Nu har en grupp volontärer även samlat in pengar så att det snart kan byggas en sjätte rasthage.



En lettisk snickerifirma har sponsrat djurhemmet med klätterställningar till katterna. Sådana finns än så länge bara i ett av kattrummen, men troligtvis kommer det snart att sättas upp i flera av dem.

Vilnius, Litauen

OPAN (Organization for the Protection of Animals)

Det finansiella stödet till OPAN har upphört från och med 2015. Anledningen till detta är att verksamheten för närvarande går på sparlåga. Kastreringsarbetet med framför allt katter fortgår men inte i samma utsträckning som tidigare. Den egna kliniken har man sagt upp och använder sig istället av privata veterinärkliniker. De drivande krafterna Gudrun Koller och Algita Zygmantaite har båda lämnat Litauen. Algita säger visserligen att hon tänker driva OPAN på distans men det är nog lättare sagt än gjort. Djurskydd i Östeuropa tänker dock fortsätta att hålla kontakt. Vi hoppas förstås på fortsatt framtida samarbete och är beredda att ställa upp med finansiellt stöd för bra projekt vi finner genomförbara.



Djurskydd i Östeuropa
c/o Monica Ohlsson
Erik Dahlbergsgatan 49
115 57 Stockholm
Pg: 10 04 56-3

Polen

EMIR – rapport

Det senaste kvartalet började rätt dramatiskt - som tur slutade allt väl.

Krystyna är alltid mycket noga med att bara anlita de veterinärer som hon litar på - egentligen är det bara en veterinär som har "hängt med" under många år - han har alltid varit lojal mot EMIR, alltid gett hundarna den bästa vården. Tex opererar han aldrig ensam, tar inga risker. Det var verkligen tur sist när Bryndza, en St Bernardtik opererades - hon fick en kraftig blödning under operationen. Bryndza räddades - men detta bekräftar Krystynas inställning att bara en skicklig och erfaren veterinär får operera EMIRs hundar, även om de mindre erfarna är billigare.

En glad nyhet - Baton, på Emir kallad "direktören" (han tog alltid den bästa fåtöljen i EMIR), har blivit adopterad. Den nya familjen ville vara säkra på att "en hund från ett hundhem" är frisk, de tillkallade en veterinär som skulle undersöka Baton. Efter kontrollen ringde veterinären och berömde Krystyna: "Baton är den mest bortskämda hunden som jag någonsin har träffat. Han vill inte lägga sig på golvet utan tar en plats i soffan. Han är i ett mycket bra skick, både fysiskt och psykiskt - jag skulle aldrig tro att detta är en f.d. hundhemshund". Krystyna blev mycket glad och stolt!!!!

På bilderna nedan - Bryndza och Baton med Tomek



Den senaste perioden har varit mycket händelserik på EMIR. Trots knappa resurser kände Krystyna och Tomek att de inte kunde neka att ta emot hundar i nöd.

Nya hundar:

Hesia och Mela - två små tikar, de levde ute på landet i en flock som förökade sig utan kontroll. Volontärerna tog tag i detta, Krystyna och Tomek tog emot två av tikarna. Båda tikarna har varit skygga, rädda för människor - men de har redan börjat bekanta sig med flocken





Djurskydd i Östeuropa
c/o Monica Ohlsson
Erik Dahlbergsgatan 49
115 57 Stockholm
Pg: 10 04 56-3

Duszka, Daria och Dixi - de kommer från liknande förhållanden som Hesia och Mela - en förfallen bondgård, djur som svalt - det var återigen volontärerna som engagerade sig för att hjälpa djuren (och människorna). EMIR tog tre av tikarna. Den första natten sov alla tre tikarna ihopkrupna i ett hörn.

Melba - en valp, irrade på motorvägen.

Watra och Wiola - en St Bernardtik och hennes 4 månader gamla dotter - ägaren tröttnade på dem, ville slå ihjäl mamman med en yxa och dränka dottern. Krystyna hade inte så mycket val....

På bilderna nedan - Watra, Wiola och Melba



Eris - en tik från en till synes "normal" familj som plötsligt upphörde att existera - en medlem blev sjuk, en hamnade i fängelse, barnen togs om hand av släktingar. Hunden blev kvar...

Munia - hennes äldre matte har blivit sjuk och har blivit inlagd - även om hon kommer tillbaka från sjukhuset, kommer hon inte orka att ta hand om en hund.

Wanilka - en valp med krossad höft - har opererats 2 gånger, förhoppningsvis blir hon helt återställd.

Lawa - en tik hämtad från ett annat hundhem - hon klarade sig inte bland andra hundar.

På bilderna nedan - Wanilka och Lawa





Djurskydd i Östeuropa
c/o Monica Ohlsson
Erik Dahlbergsgatan 49
115 57 Stockholm
Pg: 10 04 56-3

En än gång ett stort tack för allt ert stöd!

Varma sommarhälsningar

Monica Ohlsson

Ordförande Djurskydd i Östeuropa

Erik Dahlbergsgatan 49

115 57 Stockholm

Tel: 08 – 579 33 165

Pg: 10 04 56 – 3

E-post adress: monica.ohlsson@zurich.se